

NÛH SÛRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Nuh 71/1)

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Biz Nûh'u, acıklı bir azap gelmeden uyarması için halkına elçi gönderdik.

(Araf 7/59)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Nûh'u halkına elçi göndermiştik. Onlara dedi ki: "Ey halkım! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Ben, sizin hakkınızda dehşetli bir günün azabından korkuyorum."

(Araf 7/60)

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Halkından ileri gelenler dedi ki: "Seni gerçekten apaçık bir yanlışın içinde görüyoruz."

(Araf 7/61)

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Nûh dedi ki: "Ey halkım! Ben yanlış yolda değilim; aksine ben varlıkların Rabbinin elçisiyim."

(Araf 7/62)

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Size Rabbimin gönderdiklerini bildiriyorum ve size öğüt veriyorum. Allah'ın bildirmesiyle sizin bilmediklerinizi biliyorum.

(Nuh 71/2)

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Dedi ki: "Ey halkım! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

(Hud 11/25)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Gerçek şu ki, Nûh'u halkına gönderdik: "Kesinlikle ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

(Hud 11/26)

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلِيمٍ

Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum."

(Nuh 71/3)

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا

Allah'a kulluk edin! O'ndan korkarak kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin.

(Nuh 71/4)

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah'ın belirlediği ecel gelince ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!"

(Enam 6/2)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

Sizi balçıktan yaratan O'dur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel ise O'nun katındadır. Siz hâlâ şüphelenip duruyorsunuz.

(Hud 11/3)

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra tevbe ederek O'na yönelin ki belirlenmiş ecelinizin gelinceye kadar sizi güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o büyük günün azabına uğramanızdan korkarım.

(Nahl 16/61)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Allah, zulmetmelerinden dolayı insanları hemen yakalasa, onlardan birini bile canlı bırakmazdı. Ama onları belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne bir süre erteleyebilirler ne de öne alabilirler.

(Münafikun 63/11)

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, ne yaptığımızdan haberdardır.

(Nuh 71/5)

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

Nûh dedi ki: “Rabbim! Halkımı gece gündüz davet ettim.

(Nuh 71/6)

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

Ama davetim onların kaçışından başka bir şeyi arttırmadı.

(Al-i İmran 3/178)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı, günahlarını artırırlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltan bir azaptır.

(Hud 11/34)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Size öğüt vermeyi ne kadar istesem de, Allah sizi azgınlıkta bırakmak istiyorsa, öğüdümün size bir faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. O’na döndürüleceksiniz.”

(Nuh 71/7)

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

(Nahl 16/22)

الهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Ahirete inanıp güvenmeyenlerin kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören kimselerdir.

(Nahl 16/23)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açıkladıklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini büyük görenleri sevmez.

(Lokman 31/6)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Bir bilgiye dayanmadan Allah yolundan saptırmak için boş söze bedel ödeyen insanlar vardır. Onlar o yolu alaya alırlar. Onlara alçaltan bir azap vardır.

(Lokman 31/7)

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَ بَعْضُهَا إِلَيْهِ

Ona âyetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi geri döner. Onu acıklı bir azapla müjdele!

(Nuh 71/8)

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

Sonra onları açıkça davet ettim.

(Nuh 71/9)

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

Sonra onlara ilan ettim, gizli gizli de söyledim.

(Nuh 71/10)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

Dedim ki: “Rabbinizden bağışlanma dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.

(Nuh 71/11)

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

Size gökten bereketli yağmurlar gönderir.

(Nuh 71/12)

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا

Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katar. Sizin için bahçeler ve ırmaklar oluşturur.

(Nuh 71/13)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

Size ne oluyor ki, Allah'a saygı gösterme isteği duymuyorsunuz?

(Yunus 10/31)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

De ki: “Gökten ve yerden sizi rızıklandıran kim? Dinleme ve ileriye görme yetkisi veren kim? Ya ölüden diriye çıkararak, diriden de ölüyü çıkararak kim? Kimdir, bütün işleri düzenleyen?” Hemen diyeceklerdir ki: “Allah’tır!” O halde, de ki: “Hâlâ kendinizi korumayacak mısınız?”

(Yunus 10/32)

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Sizin gerçek Rabbiniz Allah işte budur. Bu gerçekten gerisi, yanlış değil de nedir? O halde nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz?

(Yunus 10/33)

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sınırı aşanlarla ilgili olarak Rabbinin kelimesi böylece gerçekleşmiş oldu: “Onlar asla inanıp güvenmezler.”

(Yunus 10/34)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

De ki: “Ortak koştuğunuz arasında yaratmayı başlatan, sonra tekrarlayacak olan var mı?” De ki: “Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayan Allah’tır. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?”

(Yunus 10/35)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

De ki: “Ortak koştuğunuz arasında gerçeğe rehberlik edecek biri var mı?” De ki: “Gerçeğe rehberlik eden Allah’tır. Öyleyse, gerçeğe rehberlik eden mi uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine rehberlik edilmedikçe doğru yolu bulamayacak olan mı? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?”

(Yunus 10/36)

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Onların çoğu, sadece zanlarına uyarlar. Elbette, zan asla gerçeğin yerini tutmaz. Şüphe yok ki, Allah onların ne yaptıklarını bilir.

(Nuh 71/14)

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

Hâlbuki o sizi evrelerden geçirerek yarattı.

(Zümer 39/6)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَى نُصْرَتُونَ

Sizi, bir tek canlı hücreden yarattı. Sonra eşini de bir tek canlı hücreden oluşturdu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sizin için sekiz eş indirdi. Analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde, şekilden şekile geçirerek yaratmıştır. İşte bunları yapan, Allah'tır, sizin Rabbinizdir. Bütün yetkiler O'nundur. O'ndan başka ilâh yoktur. Nasıl da döndürüyorsunuz?

(Secde 32/7)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan O'dur.

(Secde 32/8)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

Sonra onun neslini dayanıksız bir suyun özünden oluşturmuştur.

(Secde 32/9)

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sonra onu düzenlemiş, dengesini kurmuş ve ruhundan üflemiş; böylece sizin için dinleme, ileriye görme özellikleri ve gönüller var etmiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

(Nuh 71/15)

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

Allah'ın yedi kat gökleri tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi?

(Mülk 67/3)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاقُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Yedi kat göğü katmanlar halinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin.
Bakışlarını oraya çevir; bir çatlak görüyor musun?

(Mülk 67/4)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

Sonra bakışlarını iki kere daha çevir, gözün yorgun ve eli boş halde sana dönecektir.

(Nuh 71/16)

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

Onların içinde Ay'ı bir ışık, Güneş'i de bir ışık kaynağı yaptı.

(Enam 6/96)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Karanlığı günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı bir hesaba uygun yapan O'dur. İşte bunlar, daima en üstün olanın ve her şeyi bilen koyduğu ölçüdür.

(Enam 6/97)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

O, karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için oluşturmuştur. Doğrusu, bilen bir topluluk için, âyetlerimizi ayrıntılı olarak açıkladık.

(Nebe 78/12)

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.

(Nebe 78/13)

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

Bir ısı ve ışık kaynağı oluşturduk.

(Nuh 71/17)

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah'tır.

(Müminun 23/79)

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Yeryüzünde sizi yetiştiren O'dur. O'nun huzurunda toplanacaksınız.

(Müminun 23/115)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Ne sandınız, sizi boşuna mı yarattık; huzurumuza dönmeyecek miydiniz?"

(Nuh 71/18)

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

Tekrar sizi oraya döndürecek ve daha sonra oradan çıkaracaktır.

(Araf 7/25)

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

Allah: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız" dedi.

(Ta Ha 20/55)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve sonra bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.

(Nuh 71/19)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا

Allah, yeryüzünü önünüze serdi ki;

(Nuh 71/20)

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

vadilerdeki yollarından geçip gidesiniz."

(Nahl 16/15)

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Sizi sarsmasın diye yerin içine sabitleyen dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulabilmeniz için de ırmaklar ve yollar koydu.

(Enbiya 21/31)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

Onları sarsmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin vadiler, yollar oluşturduk.

(Fâtır 35/27)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

Görmedin mi, Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar vardır.

(Zuhruf 43/10)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Yeryüzünü size bir beşik yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O'dur.

(Nuh 71/21)

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا

Nûh dedi ki: “Rabbim! Malı ve evladı, zararını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kişiye uyup bana başkaldırdılar.

(Al-i İmran 3/10)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

Gerçek şu ki, kâfirlerin malları da çocukları da Allah'tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem yakıtıdır.

(Al-i İmran 3/11)

كَذَّابٍ أَلٍ فِرْعَوْنٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Bunların durumu, Firavun hanedanı ve daha öncekilerin durumu gibidir. Onlar da âyetlerimizi yalanladılar, Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah'ın cezası şiddetlidir.

(Yunus 10/88)

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Musa dedi ki: “Rabbimiz! Sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında süs ve mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini öyle baskı altında tut ki o acıklı azabı görünceye kadar inanmasınlar.”

(Yunus 10/89)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Allah: “İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru yolda devam edin ve bilmeyenlerin yoluna uymayın” dedi.

(Nuh 71/22)

وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبْرًا

Büyük büyük planlar planladılar.

(İbrahim 14/46)

وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

Doğrusu onlar planlarını yaptılar. Planları Allah’ın katındadır; isterse o planlar dağları yerlerinden kaldırmak için olsun.

(İbrahim 14/47)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدِهِ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Sakin, Allah’ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma! Allah daima en üstündür, intikam sahibidir.

(Nuh 71/23)

وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وِدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Dediler ki: “Sakin ilâhlarınızı bırakmayın! Ved’den, Suva’dan, Yeğus’dan, Yeuk’dan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”

(Sad 38/5)

أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ

İlahları tek mi yaptı? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey!”

(Sad 38/6)

وَأَنْطَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكَمِّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

Onların ileri gelenleri şöyle diyerek kalkıp gittiler: “Gidin, ilâhlarınıza bağlılıkta direnin. Sizden istenen işte budur.”

(Ahkaf 46/22)

قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتُفِكَنَا عَنْ الْهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dediler ki: “Sen bizi ilâhlarımızdan çevirmeye mi geldin? Söylediğin doğruysa hemen bizi tehdit ettiğin şeyi getir!”

(Ahkaf 46/23)

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Hud: “Onun bilgisi sadece Allah’tadır. Ben elçi gönderildiğim şeyi size bildiriyorum. Ama görüyorum ki siz, kendini bilmeyen bir topluluksunuz” dedi.

(Furkan 25/41)

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

Seni görünce sadece alaya alarak diyorlar ki: “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?

(Furkan 25/42)

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا

Eğer direnmeseydik az kalsın bizi ilâhlarımızdan saptıracaktı.” Azabı görünce, yoldan sapanın kim olduğunu öğreneceklerdir.

(Saffat 37/35)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

Onlara: “Allah’tan başka ilâh yoktur” denilince büyüklenirlerdi;

(Saffat 37/36)

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا الْهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilâhlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Saffat 37/38)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

Elbette siz, o acıklı azabı tadacaksınız.

(Saffat 37/39)

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Ettiğinizden başkasını mı bulacaksınız?

(Nuh 71/24)

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

Gerçekten bunlar birçoklarını saptırdılar. Sen de, zâlimlerin sadece sapmasını arttır.”

(Nuh 71/25)

مِمَّا حَطَبَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek yardımcıları da bulamayacaklar.

(Araf 7/64)

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

Ardından onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük eden bir topluluktu.

(Yunus 10/73)

فَكَذَّبُوهُ فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ

Yine de onu yalanladılar. Sonra onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık ve hâkimiyeti onlara verdik. Âyetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak!

(Nuh 71/26)

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

Nûh dedi ki: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Nuh 71/27)

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

Eğer bırakırsan kesinlikle kullarını saptırırlar. Bunlardan doğanlar da ancak günahkâr ve nankör olurlar.

(Nuh 71/28)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

Rabbim! Beni, ana babamı, evime mümin olarak giren erkek ve kadınları bağışla! Zâlimlerin de sadece yıkımlarını arttır!”

(İbrahim 14/40)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı düzgün ve sürekli kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul eyle!

(İbrahim 14/41)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Rabbimiz! Hesap günü beni, ana babamı ve müminleri bağışla.”

(Müminun 23/118)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

(Haşr 59/10)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanıp güvenmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde inanıp güvenenlere karşı bir kin oluşturma. Rabbimiz! Çünkü Senin şefkatin bol, merhametin sınırsızdır."